

Kandidates uit Oostmalle en Tongeren zijn aan elkaar gewaagd

Wie wint 'Het zesde zintuig'?

De omstreden zoektocht van Johan Terryn naar Vlamingen met een echte, bijzondere gave kent vanavond zijn afloop. Aan de hand van drie finale tests moet blijken wie het best ontwikkelde zesde zintuig heeft: Eveline uit Tongeren of Jacqueline uit Oostmalle.

Het zesde zintuig

VTM 20.35u



Eveline.



Jacqueline.

Foto VTM

Foto VTM

Eveline

Wat is jouw gave?

Het is een talent zoals andere mensen een zangtalent hebben. Ik ben helderziend, horend en voelend als een doorgeefluik dat altijd begeleid wordt door genenzijde, de engelen van het licht zoals ik ze noem. Je ziet ze het best als energiebronnen. Maar ik kan zelf bepalen wanneer zij een beroep op mij doen. Ik ben een gewoon meisje van vlees en bloed dat thuis ook moet poetsen en af en toe graag eens gaat winkelen.

Welke test van het zesde zintuig zal je altijd bijblijven en welke wil je liefst zo snel mogelijk vergeten?

Die keer dat ik in de bunker kon raden dat Adolf Hitler er geweest was, dat was wel fijn. Het was de eerste keer dat ik zo'n concrete informatie van mijn engelen kreeg: de namen Hitler en Napoleon. Ik durfde dat eerst niet luidop zeggen uit schrik dat ik er naast zou zitten. Die keer dat we moesten raden waar Johan Terry was, had ik echt mijn dag niet: die test liep radicaal mis en ik had de opdracht ook verkeerd begrepen.

Wat levert het zesde zintuig voor jou op?

Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik kan je wel zeggen dat mijn alternatief schoonheidscentrum altijd een gezond bedrijf is en dat het ook zo zal blijven. Het kan alleen maar beter en beter worden. Ik wil ook meer mensen begeleiden en helpen met mijn gave, want die is door het programma sterker geworden. Maar tegenstanders zullen wel niet overtuigd zijn geraakt, het programma was vooral leuk voor wie wou zien hoe het in zijn werk gaat.

Heeft *Het zesde zintuig* valspelers kunnen ontmaskeren?

Absoluut niet, ik ben ervan overtuigd dat de afvallers ook heel wat in hun mars hebben. Gerda bijvoorbeeld, die heel sterk is in het pendelen naar gezondheid, alleen heeft ze dat helaas niet kunnen laten zien.

Jacqueline

Wat is jouw gave?

Noem het hooggevoeligheid, ik voel dingen sterker aan dan andere mensen. Vroeger, toen ik klein was, dacht ik dat alle mensen dat konden. Ik gebruikte mijn intuïtie toen onbewust voor heel praktische zaken: een stuk speelgoed of een boek vinden bijvoorbeeld. Ik heb mijn gidsen pas echt goed leren kennen door meditatieoefeningen, ik beschouw ze als mijn maatjes. Het gaat om overleden mensen die bij me zijn als ik ze nodig heb.

Welke test van het zesde zintuig zal je altijd bijblijven en welke wil je liefst zo snel mogelijk vergeten?

De meest emotionele proef was zonder twijfel die waarbij ik in contact kwam met de geest van Jeffrey, de vermoorde KSA-leider. 's Morgens voelde ik al dat die entiteit van mijn lichaam gebruik wilde maken om de laatste minuten van zijn leven te tonen. En na overleg met mijn gidsen, en de zekerheid dat ik de hele tijd hun volle bescherming had, heb ik dat toegestaan. Want zo'n entiteit in je toelaten, dat is geen spelletje. Het moeilijkste moment was toen ik de band tussen vijf jongens moest zoeken en plots het contact met mijn gidsen weg was. Maar achteraf gezien was dat een goed leerproces, alsof ze me duidelijk wilden maken dat ik niet altijd iets doorkrijg.

Wat levert *Het zesde zintuig* voor jou op?

Ik denk er aan om ook met een eigen praktijk te beginnen omdat door *Het zesde zintuig* al verschillende mensen op mij zijn afgestapt. Ik wil ook met jonge mensen gaan praten over hun gave, want zoals ik eerder al zei, kan die heel gevaarlijk zijn als je er niet voorzichtig mee omgaat.

Heeft *Het zesde zintuig* valspelers kunnen ontmaskeren?

Misschien was dat wel bij de allereerste selectie. Maar ik heb gehoord dat er toch twee à driehonderd mensen zijn gescreend. De 76 die daar uit zijn gehaald, zullen toch wel allemaal iets kunnen. Alleen hebben ze het misschien niet allemaal kunnen tonen.

Wij voorspellen toekomst winnaar

Wat staat de winnaar van *Het zesde zintuig* te wachten? Wij wagen ons aan een voorspelling. We kijken daarvoor niet in onze glazen bol, maar tonen wat er geworden is van de winnaars van het televisieprogramma in andere landen. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië is het echte business. In Nederland is de impact meer bescheiden, maar legt het de winnaar evenmin windeieren.

De winnares van *America's Psychic Challenge*, **Michelle Whitedove**, maakt geregeld haar opwachting in tv-shows, publiceert boeken, geeft lezingen, heeft een kantoor in Californië en een in Florida en houdt telefonische en persoonlijke consulten. Zij vraagt 500 dollar per uur, 300 dollar voor een half uur.

Ook de Welshe **Diane Lazarus**, winnares van *Britain's Psychic Challenge*, duikt vaak op in de media: in tv-shows, als columnist in de schrijvende pers en als maakster

van een radiatorbriek. Ze geeft lezingen en cursussen over o.m. het zien van aura's en genezing door handoplegging en beschreef een beruchte moordzaak van een twaalfjarig meisje, Muriel Drinkwater, waarvan het onderzoek vijftig jaar geleden gesloten en nu heropend werd. Diane is er trots op dat ze enkele beroemdheden onder haar cliënten heeft, zoals zangeres Bonnie Tyler en Mike Nolan van Bucks Fizz.

In Nederland werden dit jaar twee reeksen van *Het zesde zintuig* uitgezonden en de eer-

ste werd gewonnen door **Tessa van Rosse**n uit Maassluis. "Vroeger was ik alleen regionaal bekend, nu komen mijn klanten van alle hoeken van Nederland en zelfs uit België," zegt Tessa. "Vijf jaar geleden ben ik halftijds begonnen als paragnoste, medium en spiritueel therapeut. Sinds vorig jaar heb ik er een voltijdse bezigheid van gemaakt. Ik beperk me bewust tot een drietal cliënten per dag. Ik doe telefonische consulten tegen 35 euro voor een half uur en persoonlijke consulten tegen 50 euro per 45 minuten."